



Henry C. Gibson (1885–1987).

Han var en av de absolut största frimärkssamlarna i USA genom tiderna, och hade i samlingarna bland annat det världsberömda brevet "The Blue Boy".

Henry C. Gibson

– kanske inte störst men absolut äldst!

av Örnl Graham

Henry C. Gibson föddes den 14 november 1885 i Philadelphia, Pennsylvania. Fadern hade en doktorsgrad i fysik, men tack vare en solid ekonomi behövde han inte satsa på en akademisk karriär, utan ägnade sig istället i stor utsträckning åt segling och bergsklättring.

Faderns intresse för sport präglade Henrys barndom, och det sägs att han inte var mer än 12 år när han besteg Mont Blanc i Frankrike.

Schack, baseball och kanonkulor

Henry tog examina i matematik och astronomi vid Universi-

ty of Pennsylvania. Han var en ivrig basebollspelare och var också duktig i schack. Han var dessutom en mycket skicklig pianist, och utmärkte sig som amatörastronom.

Efter sin utbildning började han arbeta i Commercial Trust Company of Philadelphia. När företaget slogs samman med First Pennsylvania Bank, dröjde det inte länge förrän Henry Gibson blev vice styrelseordförande i detta traditionsrika finansbolag.

När första världskriget bröt ut i Europa tog Henry Gibson värning i USA:s armé. Han skickades som observatör till den franska arméns artilleri.

Med sitt matematiska kunnande utförde han här ett anmärkningsvärt arbete genom att beräkna olika projektilers banor. Mot slutet av kriget hade han liknande arbetsuppgifter inom den amerikanska armén.

Familj och försvarsindustri

När kriget var över återvände Henry till Philadelphia, och gifte sig 1921 med Letitia Robinson från Pittsburgh. Familjen utökades så småningom med fyra söner.

För en kort tid sysslade Henry Gibson åter med finansverksamhet, men redan vid 43

forts sid 6.



Henry Gibson lyckades lägga beslag på "The Blue Boy" framför näsan på Caspary, men bara för några få år.

forts från sid 4.

års ålder drog han sig tillbaka, för att bland annat sköta sin egen, synnerligt gedigna aktieportfölj.

Innan aktiemarknaden bröt samman 1929 hade Henry Gibson tydligen en föraning om vad som komma skulle. Tillsammans med kusinen Henry Brock satsade han då sina pengar på att bilda bolaget Aero Service Corporation. Företaget köptes senare upp av Litton Industries, som tjänade stora pengar på produktion åt det

amerikanska försvaret. Idag ägs allt av Northrop Grumman, som är ett av världens största företag inom försvarsindustrin.

Blandade musik och frimärken

Henry Gibsons karriär som seriös frimärkssamlare började 1910. Då köpte han hos den berömde frimärkshandlaren Morgenthau många av de bättre posthistoriska objekten från John Seybolds amerikanska samling. Gibson köpte också mycket material genom Euge-

ne Klein, som är berömd bland annat för att han köpte helarket med 24 cent luftpost från 1918 med omvänt flygplan.

Banden mellan Gibson och Klein blev starka. De båda hade ett gemensamt musikintresse, och det hände att de spelade tillsammans. Men Klein var nybörjare på flöjt och klarinett, och de toner de åstadkom lär inte ha varit de vackraste. Till slut tycks det också ha blivit alltför påfrestande för Gibson. I vänliga ordalag uppfordrade han Klein att lägga bort instrumenten, och istället koncentrera sig på frimärkshandeln. Och i den branschen blev de båda herrarnas samspel i alla fall harmoniskt.

The Blue Boy

Som alla andra stora samlare i USA på den här tiden, hade även Gibson kontakt med Warren Colson*. År 1916 fick Colson i sin hand stora delar av Worthingtons samling postmästareprovisorier, och delade detta material mellan Caspary och Gibson.

Gibson fick brevet med det blå provisoriet från Alexandria som går under namnet "Blue Boy". Caspary var inte nöjd med detta, men hade stort tålamod. I början av 1920-talet köpte Colson delar av Gibsons samlingar, och kunde därefter sälja det berömda objektet till Caspary.

Fantastisk specialsamling

Gibson var speciellt förtjust i USA:s två första utgåvor från 1847, och intresset ökade ytterligare när han 1912 köpte

* Namn som skrivits kursivt – se hänvisningar i slutet av artikeln på sidan 8!



Det berömda sexblocket som hade hittats i en bibel, var toppobjektet i Henry Gibsons specialsamling USA 1847.



Vacker och rolig figurstämpel från Brattleboro, som Henry Gibson hade i sin samling.

1976 fann hon i hemmet en skokartong som hade glömts bort efter Wards försök att sälja restmaterialet efter auktionen 1944. Kartongen innehöll omkring 90 procent av alla osålda objekt från denna auktion. Samma år hittades ytterligare material i ett bankfack.

Sista auktionen vid nästan 100 års ålder

Det material som hittades och som familjen inte behöll, överlämnades till auktionsföretaget Christie's Robson Lowe.

Vid Christie's auktion den 20–21 juni 1984 fick frimärkvärlden åter möjlighet att köpa objekt från Gibsons samlingar. Utbudet den här gången innehöll många sällsynta och vackra objekt från USA, däribland postmästareprovisorer och sällsynta brev med USA:s två första frimärken.

Henry Gibson blev USA:s äldste frimärkssamlare genom tiderna. Han frade sin 100-årsdag i sitt hem i Palm Beach den 14 november 1985, och han var nästan 102 år gammal när han dog den 14 augusti 1987. □

forts från sid 7.

bjöds av Philip H. Ward ut på en auktion i Collectors Club i New York den 14 och 15 juni 1944.

Auktionen räknas fortfarande som en av de främsta som har arrangerats med sådant material. På auktionen deltog hela eliten av amerikanska samlare vid den här tiden, anförd av Caspary, Lichtenstein, Ashbrook, Siegel, Ezra Cole och Emmerson Krug.

Auktionens främsta objekt var ett brev från 1851 med adress i London. Portot har kvitterats med singlexemplar av Kanadas första frimärke i valören 3 pence, och ett femstrip av USA:s första utgåva. Några menar att objektet såldes till en skriftlig budgivare för 6 000

dollar, men då Ezra Cole fyra år senare besökte Gibson, lär han ha fått köpa brevet för en ökand summa.

Fruns fina fynd

Den totala försäljningssumman på Wardauktionen 1944 uppgick till, för detta material ganska blygsamma, 55 798 dollar. Många objekt fann ingen köpare och dessa försökte Ward sälja en tid efter auktionen. Här fanns bland annat Gibsons innehav av 1869 års utgåvor med omvänd mittdel.

Efter auktionen drog Gibson sig tillbaka till Palm Beach i Florida, och slutade med det mer intensiva samlandet.

Under tiden maken njöt sitt otium såg emellertid fru Gibson till att frimärksbranschen inte glömde Henry Gibson. År

Den som har tillgång till Internet, kan läsa Örn Grahms tidigare artiklar i denna serie om filatelins förgrundsfigurer på vår hemsida:

www.filateli.se

Tryck därefter på knappen "Smakprov".

Där finns bland annat artiklar om de personer som i den här artikeln har skrivits med kursiv stil.



Oerhört sällsynt brev med Kanadas första frimärke tillsammans med ett femstrip av USA:s första utgåva. Brevet fanns i Gibsons samling och det hamnade så småningom i Ishikawas samling. När det såldes i New York 1993 fick köparen punga ut med motsvarande 5 770 000 kronor.