


OKÄND SAMLING SÅLDES FÖR EN KVARTS MILJARD!



Här på det undersköna Leeds Castle i Kent, ett av de vackraste och bäst bevarade medeltidsslotten i världen, växte sir Gawaine Baillie upp. Slottet hade rustats upp av hans mor lady Olive, och det ägs idag av en stiftelse, och är öppet för allmänheten.

av Ørn Graham

Sir Gawaine Baillie var ett totalt okänt namn för de flesta inom filatelin, och det var först efter hans död som hans sagolika samling blev känd. Även den handfull frimärkshandlare som sålt frimärken till honom, blev överraskade över samlingens omfattning, eftersom de inte var medvetna om varandras inblandning. Men Baillie var inte något skyggt original. Tvärtom var han ett stort affischnamn inom bilsporten på 1950- och 1960-talen med många stora segrar världen över.

Sir Gawaine Baillie dog i december 2003, 69 år gammal. Endast de närmaste kände till hans frimärkssamling. Han var visserligen kund hos auktionshuset Sotheby's under 30 års tid, men dess frimärksexpert Richard Ashton blev trots det synnerligen förvånad då han fick se hela samlingen i början av 2004.

Efter Gawaine Baillies död tog familjen nämligen kontakt

med Sotheby's, för att höra om de frimärken som han hade lagt ner så mycket tid på, hade något värde. Från sitt besök i valvet har Ashton berättat att "det var som att komma in i Aladdins grotta", där det fanns mer än 100 000 objekt i 300 välordnade album.

Sotheby's menade att samlingen borde kunna inbringa omkring 11 miljoner pund, och delade upp materialet på tio

auktioner. Den första försäljningen ägde rum i september-oktober 2004 i London, där alla kommande auktioner utom två arrangerades. Auktionen med Baillies australiensiska objekt avhölls i Melbourne, och objektet från Brittiska Nordamerika såldes i New York.

Sålde för drygt 220 miljoner kronor!

Den sista Baillieauktionen ar-

rangerades i London den 17–19 januari i år. När Sotheby's därefter summerade auktionerna, visade det sig att man fått in totalt 15 975 438 pund, vilket blir cirka 221 500 000 kronor! Det är 68 miljoner kronor mer än vad Sotheby's experter hade räknat med, vilket tyder på en mycket skicklig marknadsföring.

Det är häpnadsväckande att en enskild samlare lyckats få ihop en sådan otrolig samling, och tydligen utan att andra än de närmaste visste något om det.

Det är inte möjligt att jämföra sir Gawaines samling med andra stora samlingar som till exempel Ferraris, som styckades i Paris 1921–1925 och i Zürich 1929. Och inte heller med Taplings samling som fortfarande finns intakt i British Library.

Men om man trots allt vill göra en jämförelse så skall man komma ihåg att både Tapling och Ferrari samlade både stämplade och ostämplade frimärken, och dessutom hade de objekt från många olika områden. Sir Gawaines samling innehöll endast ostämplat material i toppklass och bara från England och Brittiska imperiet. Detta är alltså en samling i en klass helt för sig själv.

Växte upp på det sagolika Leeds Castle

Undertecknad har en teori om att intresset för kultur och systematiskt samlande av kulturföremål som till exempel frimärken, är ärftligt betingat, och sir Gawaine är ett bra exempel på att denna teori kan vara korrekt, men tanke på hans moder Olives samlande.

Hon kom från USA, och från den osannolikt rika familjen Whitney. År 1926 köpte hon medeltidsslottet Leeds Castle i Kent. Det byggdes ursprungligen i början av 1100-talet, och från 1200-talets slut beboddes det bland annat av sammanlagt sex olika medeltida drottningar.

Senare privata ägare hade



Sir Gawaine Baillie, Bt (1934–2003).

inte lyckats hålla slottet i tillräckligt gott skick, och efter att Olive övertagit det startades omfattande restaureringsarbeten. Hon samlade fantastiska möbler och god konst på slottet, och även parkanläggningen fick en grundlig renovering. Lady Olive ägnade återstoden av sitt liv åt att vårda slottet och göra det till en av Englands främsta kulturskatter. Hon dog 1974.

Marken runt slottet behölls av sir Gawaine, men själva slottet donerades till en stiftelse, och är idag öppet för allmänheten. Det räknas som ett av världens bäst bevarade medeltida slott.

Aristokraten blir ingenjör

Men om vi går tillbaka till 1931 så gifte sig Olive, som varit gift tidigare, på nytt detta år, och

Gawaine Baillies föräldrar sir Adrian och lady Olive. Fotot möjligen från deras bröllop. Modern hade varit gift tidigare.

den här gången med sir Adrian Baillie. År 1934 föddes makarnas son Gawaine, som växte upp på Leeds Castle.

Under krigsåren bodde Gawaine hos sina amerikanska Whitney-släktningar på deras enorma egendom på Long Is-

forts sid 40.





Sir Gawaine i sin 7-liters Ford Galaxie i Australien 1965.

forts från sid 39.

land. Efter kriget kom han tillbaka till England, och då fadern dog övertog den då tolvårige Gawaine faderns titel och position inom den engelska aristokratin, som sjunde Baronet of Polkemet, Linlithgowshire.

Sir Gawaine fick sin utbildning i Eton och Cambridge. Han studerade också en tid utomlands, och inriktade sig på ingenjörsbanan. År 1959 startade han ingenjörsfirman HPC i Burgess Hill i West Sussex,

och ledde detta företag med dess 200 anställda fram till sin död.

Racertävlingar i världstoppen

Sir Gawaines intresse för motorsport förde honom till tävlingsbanorna, och i slutet av 1950-talet började han köra biltävlingar. Med stor framgång tävlade han med bilförare som Stirling Moss, Mike Hawthorne och Jackie Stewart. År 1959 blev han tvåa i 24-timmarsloppet i Le Mans, och 1961 blev han tvåa i tiodagarstävlingen Tour de France för bilar.

När han 1962 körde sin Jaguar i Tour de France, for bilen av vägen och hamnade på botten av ett 30 meter djupt dike. Sir Gawaine kravlade sig emellertid ur bilvraket, mirakulöst nog endast med några skåmor i ansiktet.

Kraschen avhöll inte honom från tävlandet, men han bytte bilmärke. Han skaffade en Ford Galaxie och vann med den på den svåra banan i Longford i Tasmanien. Med en Ford Mus-

tang och med en Ford Falcon V försedd med en "Paxton Supercharger", körde han en lång rad tävlingar och vann flera segrar på klassiska banor som Goodwood, Aintree och Silverstone.

År 1966 blev han engelsk mästare i sin klass, och vann därmed också över sådana förare som Jack Oliver och den senare tredubbla världsmästaren Jack Brabham.

Fyra timmar frimärken varje morgon

Sir Gawaine upplevde tack vare motorsporten både spänning och framgångar, men han fick också en familj genom den. När han var gäst på den berömda racerföraren Stirling Moss bröllop, träffade han Margot Beaubien från Montreal, som hade kommit från Kanada för att vara bröllopsvittne. Detta möte resulterade i att sir Gawaine och Margot gifte sig 1966 och fick två barn. Dottern Liza föddes 1969 och sonen Adrian 1973.

Det var först i slutet av 1960-talet som sir Gawaine återvände till sin barndoms intresse för frimärken. Och precis som på alla andra områden som han ägnade sig åt, så lade han ner



Sotheby's kataloger till Baillieauktionerna är exemplariska i sina objektbeskrivningar. Här har många auktionsföretag mycket att lära.



Kanadas svarta 12-centmärke på randigt papper är en av de mest berömda rariteterna i världen. Här i ostämplad lyxkvalitet från Baillies samling. Det såldes i New York i maj 2006 för motsvarande 1 641 000 kronor.



Baillies ostämplade samling Nya Zeeland var förmodligen den största i sitt slag. Här ett ostämplat lyxexemplar av det sällsynta 1 penny 1855 tryckt hos Perkins, Bacon & Co i London, med vattenmärke stor stjärna. Det såldes för 946 675 kronor.



Ett av de mest sällsynta frimärkena från den brittiska verksamheten i Asien är 96-centmärket från Hongkong. Centreringen är normal för utgåvan, och objektet är för övrigt i lyxkvalitet. Det såldes i London för 584 000 kronor.



Gawaine Baillies samling innehöll också de flesta av de moderna varianterna, däribland denna sällsynthet från England 1961, som nu såldes för 205 900 kronor.

ett omfattande och systematiskt arbete även på sitt samlande. Varje morgon arbetade han fyra timmar med sin frimärkssamling, och med sitt utvecklade sinne för detaljer, nyanser och kvalitet, blev samlingen den förmodligen största och bästa i sitt slag genom tiderna.

Nu innehöll samlingen inte bara ostämplade frimärken i toppkvalitet, utan även stora mängder varianter. Dessutom fanns det gott om provtryck, frimärksförslagor och andra förarbeten till de färdiga frimärkena.

Att samla England och brittiska imperiet i ostämplat skick och i toppkvalitet från 1840

forts sid 42.



Halvkarta med 2 shilling brun med arkmarginaller och vattenmärke "spray" i postfriskt skick. Sål原因 från sir Gawaines samling i London i september/oktober 2004 för motsvarande 3 187 550 kronor. Objektet har tidigare ägts av bland andra earlen av Crawford.



Detta fyrblock från utgåvan 1939-1951 saknar horisontell perforering. Det såldes i London för motsvarande 1 131 125 kronor.

På senare år samlade sir Gawaine även samman en bred och innehållsrik samling Speratiförfalskningar. Denna samling styckades på Sotheby's sista Baillieauktion. Här fanns de objekt som blev kända för en större del av den filatelistiska allmänheten efter att British Philatelic Association, under ledning av Robson Lowe, 1953 köpte det som de trodde var Speratis hela innehav samt hans tryckmaterial.

Men efter Speratis död 1957 har fler produkter från hans hand kommit fram. Dessa gav herrarna Robson Lowe och Carl Walske anledning att skriva boken "The Work of Jean de Sperati II", som publicerades av The Royal Philatelic Society i London 2001.

Flera av dessa "nya" Speratiförfalskningar fanns också i sir Gawaines samling. □

och fram till våra dagar, är en uppgift som ligger på gränsen till det omöjliga, oavsett hur

mycket pengar man har för ändamålet. Sir Gawaine klarade uppgiften med stor framgång.

MOTIV-FRIMÄRKEN!



1000-tals kompletta serier och enstaka frimärken finns ständigt i lager.

Vi skickar gratis en prislista gjord just för Dig!

Meddela oss vilket motivområde Du är intresserad av. Vi bygger också ständigt upp nya!

X Ja, tack! Sänd mig **GRATIS** en prislista med motiv: (sätt x)

- | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> fåglar | <input type="checkbox"/> ugglor | <input type="checkbox"/> pingviner | <input type="checkbox"/> kolibrier | <input type="checkbox"/> hästar |
| <input type="checkbox"/> orkidéer | <input type="checkbox"/> mineraler | <input type="checkbox"/> havsdäggdjur | <input type="checkbox"/> hundar | <input type="checkbox"/> fjärilar |
| <input type="checkbox"/> segelfartyg | <input type="checkbox"/> Churchill | <input type="checkbox"/> sköldpaddor | <input type="checkbox"/> kattdjur | <input type="checkbox"/> broar |
| <input type="checkbox"/> dinosaurier | <input type="checkbox"/> Royal Navy | <input type="checkbox"/> lokomotiv/tåg | <input type="checkbox"/> svampar | <input type="checkbox"/> rosor |

Jag samlar:

Namn _____

Adress _____

Postnr/Ort _____

PRIORITAIRE
1:a-klassbrev

PORTO

Kupongen sändes till:



PANDORA
6 Highdown Court
Furnace Green, Crawley,
West Sussex, RH10 6PR
England